

Den til forsendelse med VANDposten kongeligt privilegerede

## JUULSBORG AVIS

Organ for Møgelø, Alø, Mågeø og alle de andre paradiser mellem Det Ømme Kloster og Holger Danskes Brillen. Garanteret anti-upolitisk og totalt uafhængig af den siddende, stående eller gående regering.

Uden tilknytning til Skipper Skræk, Batman, Anders And, Basserne og Thyholm Maltetidende.

Bladet udkommer, når Redaktionens sladretaske og sladderbøtte er fyldt med sladder og andet skæmtskyt stof.

Egne korrespondenter i Paris, New York, Moskva, Peking, Jegind Havn, Hvidbjerg Lystanlæg, Den Hellige Kilde, Ikast Midtby si apotek

og hvor det ellers synes at være

OPPORTUNUSSERISTISK!!!

## En hidsig Asterix

”Vi befinder os i år 50 før Kristus. Hele Gallien er erobret af romerne ... Hele? Nej, en lille ø befolket af ukuelige gallere holder stadigvæk og vedholdende stand mod invasionsstyrkerne.” Her bor nemlig Busk nøj-doven-i-forhold-til-ham-i-tegneserierne Asterix og Kristen spot-on-i-størrelse Obelix.

Dem mødte vi jo alle ved flaghejsning efter den veloverståede ankomst til Møgelø i eftermiddags, og de virkede da umiddelbart som et par flinke og rolige fyre. Men avisens flaghejsningskorrespondent måtte hurtigt sande, at skinnet kan bedrage, da Julius Cæsar blev kørt ind på si fine stridsvogn af si tre trofaste legionærer, Veni, Vidi og Vici. Cæsar blev godt nok lidt sur, men nå ja, hva' skidt. Den virkelig hidsige her var da Asterix, som råbte og skreg op om, hvordan Obelix var mere buttet end tyk, og så ville han ellers æ høre mere om den sag. Det resulterede i, at Cæsar ganske fornærmet forlangte at blive kørt ud igen i si fine trilleb...øh, stridsvogn, og så var der ellers igen fred og ro til at vi kunne komme hen og få et stykke med grøn kage.

Juulsborg Avis planlægger nu at opruste på flaghejsningskorrespondentposten, så vi kan være de første til at fortælle om en evt. udvikling i situationen mellem Asterix, Obelix og Cæsar.

## Dårligt psykisk arbejdsmiljø

I de seneste ugers tid har der hersket en sært negativ stemning i æ Kredshus. Folk er blevet kaldt de mest modbydelige ting, når betegnelser som ”din gamle, dorskhoved af en høved” og ”din stuere, grimrian af en so” er føjet gennem luften fra alle sider.

Struer Kommune si Center for trælse tilråb og anden psykisk arbejdsmiljø har modtaget utallige klager fra ledere, som har følt sig uretfærdigt behandlet. ”A har da æ gjort nøj anderledes end for 15-20 år siden, da a var ung og frisk”, forsvarede en hårdt medtaget Kristian Yde sig. Æ Center si lokalafdeling for Bøhl Strand og omegn har naturligvis nøje efterforsket sagen, som endte med at gerningsmanden i onsdags blev grebet på fersk gerning. Da var Kim Lejrchef Langgaard nemlig midt i et nyt overfald, da han fra æ sofa brølede hen i hovedet på stakkels Martin Vangsgaard og Claus Jepsen: ”I forbistrede skiderikker af en par halvgamle orner! I kunne da bare have fulgtes med Kristen, når han skulle om til Coco og så have drejet af på Storegade ned til Jens Urmager!”

”Jamen, vi ka da æ gjør’ for ’ed,” hulkede en totalt nedbrudt Vangsgaard, mens Claus, som godt nok er nøj ældre, men også møj mere moderne end Kim, tilføjede: ”Ham Jens M. ville slet æ tage imod mi penge på Mobilepay og stod bare og fablede om kontanter. Det ved a slet æ hvad er for nøj!” Kim ville overhovedet ikke tage imod fornuft, men råbte bare videre: ”Når I ikke tilmelder jer, så får jeg jo ikke jeres sedler på deltagerlisten, så jeg kan se om I har mund- og klovsyge eller svineinfluenza – det er en værre bøvl!” Og sådan fortsatte meningsudvekslingerne ellers ud på de små timer.

Til sidst måtte Struer Kommune si Center for trælse tilråb og anden psykisk arbejdsmiljø si lokalafdeling for Bøhl Strand og omegn dog gribe ind. Det hele endte med, at æ Lejrchef blev sendt hjem med et enkelt godt råd: Tag den lidt med ro og ret den deltagerliste til med dit yndlingspræcisionsværktøj, altså en motorsav.

## Kim Lejrchef si bådtemning

Omkring middagstid knoklede alle FDF Thyholms unge ledere som sædvanligt rundt i si ansigts fodsved for at få sejlet rafter, grej og mad samt bagage og anden løsøre over til Møgelø, havde Martin Riis pludselig sat sig for at få gang i den jænne bådmotor. Han rykkede løs i den stakkels startsnor, så den nær var blevet slidt over i syv-ti stykker, men lige lidt hjalp det.

Til sidst blev det altså for møj for Kim Farmer Langgaard, som råbte oppe fra æ bro: ”Riis, tag lige og flyt dig!”, og så tog han ellers tre en halv lange skridt, før han landede let og elefant nede i æ båd. Nu skulle æ lejrchef nok vise sådan en motor, hvem der bestemte – og det fik den i sandhed lært! Efter tre spark fra æ sikkerhedstræsko og fem hårde slag med en knyttet næve, skulle der kun yderligere to ryk i æ snor til, før æ motor gav sig til at spinde som en anden mis og var klar til at sejle en bådfuld folk over til æ Ø.

Men igen ville Kim ikke finde sig i, at æ motor skulle få sin vilje, så han slog over i en hård bak og sejlede baglæns halvvejs over til æ Pi, før han svingede rundt i fem store cirkler og derefter endelig gik med til at sætte kursen mod Møgeløs bette bådebro. Her fik han læsset de andre af og kastede, tilsyneladende helt uden grund, Noah Kjær si sovepuers ned til æ bund af Julsø, før han selv gik i land. I samme åndedrag bjæffede han ”Sit!”, og siden da har den pågældende båd ikke turdet andet end at sidde helt stille på højkant nede ved æ bådebro.

## Anne og Mias største skræk

I formiddags da arbejds holdet gjorde et pitstop ved Føtex i Kast, hørte Redaktionens udsendte i følgebilen pludselig en høj hylende fra seniorvæbnerpigerne, Anne Smed og Mia Hove. Efter 20-25 minutters skrigeri lykkedes det endelig at få så meget ro på pigerne, at man ind imellem deres hulken kunne høre, hvad der var galt: ”Det er lige gået op for os, at vi skal sove på samme boplad som Kristen en hel uge – med hans snorken kommer vi aldrig til at få bare et øjeblik af søvn!”

”Nåh, er det æ andet?” var der flere, der sagde. Der var nemlig mange af de andre tilstedeværende, der tidligere har delt boplad med Tommy Jørgensen eller Torben Dam, så den udfordring har ofte været forsøgt løst. Derfor fik seniorvæbnerne også masser af gode – eller i hvert fald velmente – råd med på vejen: Jæn foreslog, at man da bare kunne stoppe si ører og næse ud med vatpinde, mens en anden mente, at man hellere skulle gå direkte til kilden og i stedet stoppe dem ned i æ hals på snorkeren.

Til sidst endte Anne og Mia dog med at vælge den gyldne middelvej, så de sagde at de ville gå på apoteket efter ørepropper. Redaktionens observante udsendte mistænker dog, at de to stuere bæreposer, de kom slæwende med, også indeholdt en voldsom mængde vatpinde – sikkert bare for en sikkerheds skyld.

### Vejrudsigten:

Alt tyder heldigvis på, at det bliver nøj varmere end sidste år, hvor det hele ugen var pissekoldt!

### Dagens pollental:

Nye, friske rafter: En sted mellem 3 og 80.

Våde sovepuerser: Mindst jæn.

Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller e-mails på [pimand@blødis.julsø](mailto:pimand@blødis.julsø).

Tak for i aften!