

Julsølejren 1981

Det er der mening i



Julsølejren 1981 byggede på en måde videre på grundidéen fra de forrige to landslejre. Børn og ledere valgte ud fra en række idéhæfter det område de ville bo i på lejren. Et omfattende forarbejde gik i gang i løbet af vinteren og foråret. Aldrig før havde en landslejr fremvist en så stor mangfoldighed af tilbud og aktiviteter. Som om det ikke var nok!

På lejren var der også en række 'Børn i leg'-centre: 'Fræs og frisbee', 'kludebiksen', takt og tone' 'bogdillen' og 'leg og ludo'. Dertil kom en række hike- og turtilbud samlet i 'Børn på opdagelse'.

Som grundlag for morgensamtalerne og gudstjenesterne i de enkelte områder brugtes bogen "Sidste udkald" som ramme-fortælling. En form der blev godt modtaget af deltagerne.



FDF's Historiske Samling,
Sletten

Landslejrtemaer gennem tiden

Julsølejren 1981 – det er der mening i

Julsølejrens byer



Børn i skoven

Som navnet siger, ligger byen i skoven. Man bor i bivuak, shelter eller blokhus. Alt sammen bygget af materialer, som findes i skoven.

Maden tilberedes over bål.

Det er ikke en alm. primitiv-lejr, som vi normalt kender det. Men en lejr i skoven på 1981-vilkår hvor man vil prøve at udnytte skovens mange muligheder.

Børn i højden

Større og mindre pionerarbejder er grundlaget, for byen i højden. Lejrpladserne med telte skal være over jorden. Mange kredse har i lejrforberedelserne selv skovet de mange store rafter. En by for dem, der kan lide at arbejde med store rafter og kraftigt tovværk.

Børn i byen

Byen er indrettet som en almindelig dansk by. Her findes alle slags håndværk og forretninger. Alt sammen forberedt og indrettet af de enkelte kredse. I byen findes også kirke, rådhus og et kulturcenter, hvor der i hele lejrperioden afvikles mange forskellige aktiviteter, bl.a. teater.

Børn på landet

Julsølejrens landsby med gårde, mejeri, smedje, bager og købmand. Kort sagt alt, hvad der hører en landsby til. Deltagerne bor ikke i telt, men i gårde og huse som er bygget hjemme i kredsen og så transporteret til Julsølejren.

Børn ved søen

Danmark har altid været en søfartsnation. Rundt i landet er der havnebyer, og Julsølejren har naturligvis også sådan en. Nogle bor på tømmerflåde på søen. Andre har indrettet bopladsen i "fiskerklyngen". Byen har også et skibsværft.

Børn på eventyr

Eventyrbyen er en verden for sig. Her kan man møde Klods Hans, Askepot, hekse, trolde og mange andre eventyrfigurer. Kredsen har valgt et eventyr, og man bor og lever så ligesom i eventyret.

Børn og musik

Her bor de, der kan li' musik og li' at spille musik i hele lejrperioden. Det er ikke en by hvor hele kredsen bor. Kun kredsenes musikanter. Byen byder på tre musikformer, blæseorkester, tamburkorps og multimusik.

Musikbyen er med til at sætte kulør på Julsølejrens mange arrangementer.

Børn i verden

Her bor de, der synes, det er spændende at prøve at bo og leve, som folk gør i andre lande. Her kan man møde samer fra Lapland, beduiner fra Afrika og folk fra mange andre lande. Byen er opdelt i landsbyer, som skal forestille at være forskellige steder i verden.

Børn og eksperimenter

Som navnet siger, er det byen, hvor der eksperimenteres. Det kan være en anden måde at indrette lejrpladsen på, hvordan spares energi ved madlavningen. F. eks. madlavning udelukkende ved solens varme. Byen er indrettet med forskellige laboratorier, hvor der eksperimenteres, bl.a. med en ny energibesparende Julsovn.

Børn med reb og rafter

Her finder vi Julsolejrens væbnerby med de fine velindrettede lejrpladser. Alt sammen lavet med reb og rafter, køkkenbord, spisebord, hævet bålsted osv. Lejrarbejder som gør det behageligt at bo i teltlejr. Nogle af byens aktiviteter er pionerarbejde og bagning i hjemmelavede ovne.

Børn i telt

Her vil man se mange forskellige utraditionelle teltformer. Nogle kredse har store tipier med. Så store at hele kreds-holdet kan sove derinde. Andre har fundet de gamle telte frem og syet dem om i helt andre faconer. Måske bliver fremtidens lejr-telt konstrueret i denne by.

