



Lejrchefen Egon Andsbjerg Larsens velkomst til de omkring 8.000 deltagere:

"For landslejrudvalget, som står her ved min side, er det en stor dag. Siden 1969 har vi arbejdet på denne lejr, og nu er den så begyndt.

Vi har stået sammen i forarbejdet og har oplevet et fuldkomment fællesskab. Fællesskab kan smitte, og vi håber, mange er blevet smittet! Vi har i alt fald forsøgt at bringe den ud. Gentagne gange har vi besøgt alle distrikter og mødt væbnerledere fra hele landet for at fortælle, at fællesskabet er målet for denne Julsølejr.

Først og fremmest fællesskabet med FDFs Herre og Mester, Jesus Kristus. Det, at enhver lejrdeltager på denne lejr må møde evangeliet om Ham, er vort højeste ønske og mål.

Dernæst fællesskabet i landsforbundet F.D.F. Vi ser for lidt til hinanden og derfor håber vi, at alle må opleve, at vi kommer hinanden ved som kammerater i et kristent fællesskab.

Til sidst vil vi ønske, at I må opleve det nære fællesskab, som kommer i samarbejdet om en fælles opgave. Vi har lagt det hen til jer i oplægget på lejren. I skal i jeres morgensamtaler og interessefællesskaber. Vi tror, at fremtidens væbner- og seniorarbejde bygges på et samarbejde og et fællesskab mellem drenge og ledere.

Velkommen i et festligt fællesskab i Julsølejreren 1972.

***Tre tiders lejr - Alle tiders lejr!"***



# Tre tider lejr – Alle tiders lejr! Julsolejren 1972



På så godt som alle områder blev denne lejr i både form og indhold en nyskabelse, der kom til at danne model for følgende to landslejre.

Gennem "Danske Dreng" og en række såkaldte "KLAT-hæfter" (KLAassemødeTips) blev lejrens tre hovedområder, Naturlejren, C4-lejren og Nutidslejren, udførligt gennemgået med masser af tips til forberedelserne. Herefter skulle kredsenes væbnere og seniorer vælge lejrform, lejr-område og interessegrupper. Man gjorde meget ud af at drengene var medbestemmende, men det betød til gengæld, at lederne så skulle sætte sig grundigt ind i alle mulighederne. Så at sige fulgte det op på den nye arbejdsplan!

Også som noget nyt kunne deltagerne vælge mellem et utal af interessegrupper, hvor "turboden" var en af mulighederne. Hver dag fik holdlederen en stak billetter til fordeling, og nogle var der mere rift om end andre, hvorfor den interne bytning og et besøg i "Bytteboden" var i sig selv en udfordring. Men der var også fribilletter! Hvis en dreng ønskede at holde helt fri i en eller flere dage, kunne han få en fribillet med teksten: Jeg holder fri fra interessegrupperne. Den indgik også i kredsløbet.

**Naturfolkslejren** var delt op i stenalderboplads, jernalderboplads, skovindianere og pæleboere som boede i hytter på pæle ude i Julsø. Også i dette lejrafsnit var der lagt et vældigt forarbejde i at få boformer, mad, redskaber, klædedragter og interessegrupper til at være så autentiske som muligt.

**C-4-byen** (opkaldt efter kong Christian IV) var en sand opvisning i levende historie! Her var opført adskillige bindingsværkshuse af masonitplader med "ægte" stråtag, og andre boede i uraditionelle telte. Værkstedshusene med den gamle lade var midtpunktet for denne del af lejren. Utallige interessegrupper:

Glasmageri, lysestøberi, smedje og meget andet. Det daglige rigsråd holdt sammen på programmet, der bød på kroning af Chr. IV, markedsdag, gøgl og forlystelser. På festdagene, og dem var der flest af, gik alle deltagere i dragter, som hørte den tid til og Chr. IV's Kro i den gamle lade havde servering hele dagen.

**I Nutidslejren** kunne deltagerne udfolde sig indenfor den kendte lejrspor, men der var også lagt op til eksperimenter. Der blev bygget hytter, medbragt skurvogne og campingvogne, hvor man indrettede sig hyggeligt. Andre medbragte modeller af kendte ting og bygninger fra deres hjemegn: Herning kom med deres højskole, Gladsaxe med rådhuset og Frederikshavn en af de store færger og Hvide Sande med en fiskekutter.