



FDFs Historiske Samling,
Sletten

FDFs 8. Landslejr

skulle på mange måder blive helt anderledes. Først og fremmest blev den flyttet fra Hørhaven til Sletten. Det blev et nybrud, idet man ikke umiddelbart kunne bruge mange af de erfaringer, man havde fra tidligere landslejre. En anden forskel var, at Julsølejren ikke længere indeholdt "Den store 24-timers øvelse". Til gengæld indeholdt lejren en masse nye aktiviteter, blandt andet interessegrupperne, der havde holdt deres indtog i FDF.

Man kunne således ikke tale om et gennemgående tema, men tidligere lejres mange konkurrencer og øvelser, var blevet afløst af en broget palet af interessegrupper, som især for seniorernes vedkommende indeholdt spændende og anderledes FDF-aktiviteter.

"Julsøklubben" havde til formål, at fortræne deltagerne, bl. a. gennem udsendelse af "Julsøposten", der udsendtes 6 gange inden lejren.

Mange havde været skeptiske på grund af flytningen til Sletten, men lejren samlede alligevel ca. 7.500 deltagere.

Noget helt nyt var, som tidligere nævnt, Her var tilbud om at dyrke arkæologi, boksning, bueskydning, ridning, go-cart, kirkebibelspil, Kontiki-færd, kajakbygning, motorlære, foto m. m. For væbnerne var der også et interesseherred med blandt andet judo, pionerarbejde, modelfly, drager og astronomi.

På den sidste Marselisborglejr havde der været stor succes med "LIV" (leg, instruktion, interessegrupper og væbneridræt), så det var også med denne gang, blot med endnu flere tilbud, som var opdelt i hoved-grupper: Herredslegepladser, instruktioner af forskellig art og konkurrencer.



Landslejrtemaer gennem tiden



INDBYDELSE TIL FDFs 8. LANDSLEJR



JULSØLEJREN
7.-17. JULI 1967

**LANDSFORBUNDET
FRIVILLIGT DRENGE-FORBUND**

Indbydelse

Så er vi klar til at sende dig indbydelsen til den ottende landslejr – den første landslejr som skal afholdes på FDFs egen grund.

Vi indbyder dig til 10 festlige dage på Danmarks allerskønneste lejrplads – på de ca. 200 tdr. land langs Julsøen i nærheden af Himmelbjerget og Svejebæk.

Vi indbyder dig til den mest moderne landslejr, vi har oplevet i FDF – lejren, hvor vi prøver at fastholde de bedste af vore gamle landslejrtraditioner – og hvor mange af de forskellige former for interesser, som nutidens unge holder af, skal prøves på lejrplads. Du indbydes til at være med i ét af de mest spændende eksperimenter i FDFs historie – ja, DU skal være med til at skabe FDF-historie. Inden længe skal vi mødes på lejren – mødes med åbne sind, parate til vågne at følge, vurdere og arbejde med alt det nye, lejren byder på – og samtidig rede til sammen at bede og arbejde for lejren, og alt det der skal være med til at skabe fremtidens FDF – til gavn for vore drenge og unge og til ære for ham som skabte og styrer alt.

På gensyn på Julsølejren
Willy Gravesen,
lejrchef.



Lejrens program i korte træk

- Fredag den 7. juli: **Ankomstdag.**
- Lørdag den 8. juli: **Etableringsdag.**
Lejren bygges op.
Velkomstlejrball.
- Søndag den 9. juli: **Julsødag.**
Samlet lejr gudstjeneste.
Folkefest.
- Mandag den 10. juli: **LIV-dag.**
Lejrens mange „fritidssysler“ startes.
- Tirsdag den 11. juli: **Hike-dag.**
Lejren drager ud i de mange midt-jyske skove på „natur-hike“.
- Onsdag den 12. juli: **Hviledag.**
Efter hjemkomst fra hike hviles der ud.
- Torsdag den 13. juli: **Fritidssyslernes dag.**
Lejrens mange „fritidssysler“ står åbne for deltagerne.
- Fredag den 14. juli: **Kongedag.**
FDFs protektor, Hans Majestæt Kong Frederik IX gæster lejren.
- Lørdag den 15. juli: **Konkurrencedag.**
Finaler i lejrens mange konkurrencer afvikles.
- Søndag den 16. juli: **Jubilæumsdag.**
Samlet lejr gudstjeneste.
Jubilæums-folkefest.
Afskedslejrball.
- Mandag den 17. juli: **Afrejsedag.**
Lejren brydes, vi rejser hjem.



Hiken

Julsølejren 1967

Vi har valgt at bruge hiken som eksempel, da lejren indeholdt myriader af forskellige aktiviteter og interessegrupper.

Julsølejren bød på en ny form for storhike, som hele hovedlejren, en stor del af musikbyen og enkelte fra interessegrupperne deltog i - i alt små 7.000 FDFere. Og de fik 24 timer, som de sent vil glemme. Det store hikearrangement klappede til punkt og prikke, og grundideen var fin. Vejret må også nævnes. Vi havde faktisk det bedst tænkelige sommervejr i hikedøgnet. SE-LYT-OPLEV var storhikens formål - altså en naturhike, hvor de mange væbnere kom ud i de midt- og østjyske skove og oplevede den rene natur.

Uden for beboelse

Hikeudvalget med Torben Berg fra Silkeborg i spidsen havde igennem 9 måneder gjort et kæmpemæssigt forberedelsesarbejde. 69 områder hver på cirka 1 km² var fundet, og alle steder var der givet grønt lys for ophold i området, overnatning i bivuak og bålænding. Dette var en meget stor tillid, som herved blev vist FDF.

Det var alle rene naturområder borte fra al normal civilisation. I mange områder var der ikke engang drikkevand, så patruljerne måtte medbringe den fornødne proviant samt for en del patruljers vedkommende drikkevand.

Tirsdag morgen begyndte hiken for de mange patruljer. Lige fra morgenstunden var man igang med at pakke egen udrustning og fællesgrejet. En mand skulle også ned til hovedproviantteltet og hente maden.

Skib, tog, bus, gåben.

Starten gik fra tre steder på Julsølejren. Dette bevirkede en lynhurtig afvikling. Så vidt vi ved, var begrebet ventetid uhørt.

Når patruljen ankom til et af de tre startsteder, kunne den ud fra de opstillede skilte og forhåndsoplysninger finde den rigtige område-stab. Herfra gik det med områdenummeret i spidsen ud i de jyske skove. For de flestes vedkommende gik turen i første omgang kun til Svejlbæk Fægekro, hvorfra Hjejleselskabet sejlede i pendulfart til Svejlbæk station, som var udgangspunkt for togene, der førte en del af de overfragtede videre. Andre gik direkte fra Svejlbæk og ud i deres område.

En del indledte hiken med at køre i bus fra Julsølejren til området, og endelig gik de, "områder", som lå allernærmest, direkte fra lejren og derud.

Dette var et mægtigt startprogram, men det klappede!

I samme øjeblik, væbnerpatruljen ankom til området, blev ankomstinstruksen udleveret. Selve naturhiken var i gang i Danmarks smukkeste naturområder.

De fleste havde jo nok kunnet gætte, at første punkt var bivuakbygning. De fleste patruljer byggede den traditionelle, men gode patrulje--bivuak. Vi fandt dog også ganske enkelte patruljer, der havde etableret sig med en-mands bivuaker - altså B væbnere - 8 bivuaker.

Brændenældesuppe

Så var der aftensmaden - ih, hvor skulle det blive dejligt - tænk mad! Men hvad var det, som stod i instruktionen? Brændenældesuppe og spidstegt kabob!

Mad skulle man jo have, så der var vist ikke andet end at forsøge sig med disse to retter. Et par mand gik efter brændenælder. I enkelte områder brugte man mælkebøtter i stedet, men for langt de fleste lykkedes det at finde tilstrækkeligt med brændende tingester. Sammen rned gulerødder og vand fik det så et opkog. Siden hen hældte man jævning, salt og peber i. Retten var færdig -

og den kunne spises. Mange sagde tilmed, at den smagte godt!

Den spidstegte kabob var man knapt så betænkelig ved. Kød, tomat, løg og kartofler på pinde ved man da, hvad er.

Tørre fyrrenåle

Klokken 21,45 skulle vi møde til lejrbål med tre minutters underholdning, en franskbrødmad pr. mand og fyrrenålete.

Tørrede fyrrenåle skylles, bankes evt. lidt møre med en sten og bruges så som teblade, stod der i opskriften. Man kendte jo ingen bedre opskrift på fyrrenålete, så der var vist ikke andet end forsøge denne drik. Hvis vi lige undtager dem, som sparede på fyrrenålebladene, blev dette en, "herlig" drik, der kunne drikkes! Selve lejrbålet var dejligt. En virkelig sommeraften, hvor 100 væbnere spiller sketch for hinanden, synger med mere, kan kun blive en oplevelse.

Natorientering

Klokken var efterhånden hen ad tolv. Lige inden midnat ville der være en 10 minutters periode, hvor vi skulle lytte naturlyde plus et par stykker frembragt af områdestaben. Der var helt ro i hele området, da vi lå og lyttede, hvis vi da lige undtager en eller andens dumme grin. Endelig var der pointorienteringsløb, før vi kunne kravle i poserne.

Mus eller firben

Allerede næste morgen begyndte opgavestrømmen igen. I løbet af formiddagen skulle fire bundne opgaver løses, og endvidere var der 12 valgfrie at tage fat på.

Der skulle tages tre gipsafstøbninger af dyrespor. Dette havde de fleste mulighed for. Et par enkelte patruljer var desværre kommet til at bruge gipsen som jævning til brændenælde-suppen.

Patruljen skulle også fremstille et farve-, plante- og dyreklip, og man skulle aflevere den længst

mulige sammenhængende plante, man kunne finde. Endelig skulle man forsøge at fange en mus eller et firben. Der blev udspekuleret mange opfindsomme fangstmetoder, men mange var resultatløse.

Uglegylp

De valgfrie bød på meget. Der skulle findes træsorter, hvis navn og brændværdi skulle angives, og man skulle opsøge dyremærket bark og kogler.

Hvis man ikke vidste det forud, skulle man kikke godt på rødgran og fyr og finde forskellen i nålenes anbringelse, ligesom man skulle tegne et tværsnit af to nåletræers nåle.

Væbnerne var med på jagt efter bregnearter (mindst tre), uglegylp, halefjer, dækfjer og dunfjer. En opgave opfordrede til at finde blade, der klart viste, at her havde insekter haft bolig, og en anden opgave til at finde forsvarsmidler hos planter.

Frøhoved i perspektiv

Patruljens tegner kunne tegne et frøhoved set i perspektiv, og patruljens spion kunne opspore på hvilken side, edderkoppens ben sidder, og hvor mange den har. Jo, det var ikke opgavernes antal, det skortede på, og vejret var stadig fint. Og så glemte vi en ting: Hikedagbogen. Før hiken havde patruljerne fået udleveret lim og farve, således at naturhike-dagbøgerne kunne blive rige på dyr, planter, farvetegninger og en kort, præcis tekst. Resultatet blev en række gode dagbøger, som der virkelig var lagt et stykke arbejde i.

Resultatet

Hver områdestab fandt områdets bedste patrulje, som fik overrakt diplomer. Hikeudvalget fandt så ud fra områdevinderne Julsølejrens tre bedste hikepatruljer, og det var:

Nr. 1: Panterne, FDF Gørlev

Nr. 2: Brørnene, FDF Gørlev

Nr. 3: Deling 3, FDF K 25