



“Dygtighed prøves, Erfaringer udveksles, Kammeratskaber sluttes, Fordomme nedbrydes, Beslutninger tages, Viljer styrkes, Kræfterne øges Minder skabes.”

Sådan indledte “Marselisborg Avis”, der var et tillæg til “Danske Dreng”, sit første nummer hvad det ville sige at være i Landslejr.

“De glade Smils Boplads”

var ikke temaet for lejren, men blev brugt på 1926-lejren for første gang og blev efterfølgende pseudonymet for alle Marselisborg-Lejrene.



Fra lejrens torv.



FDFs Historiske Samling,
Sletten

Konkurrencer og Den Store Mørkeøvelse

De første landslejr havde ikke noget gennemgående tema, men drejede sig først og fremmest om konkurrencer i Væbneridræt og det der for mange blev lejrens højdepunkt, nemlig mørkeøvelsen.

Konkurrencerne

eller “den muntre kappestrid”, som de også blev kaldt: Gennem hele lejrperioden fandt der, indenfor de ti områder, som lejren var delt op i, en bedømmelse sted af: “Lejrorden og Væbnermæssig Optræden og desuden en Bedømmelse for Lejretablering:”

Der ud over skulle alle patruljer deltage i følgende konkurrencer:

Patruljeterrænløb, Natorienteringsløb, Signalering, Kast med redningsreb, Tovtrækning og Lejrbålsunderholdning

Den store Mørkeøvelse

Var tilrettelagt, som en “tæveøvelse”, i stil med den, man kan læse om i Rudolf Bruhns “I Sommerlejr”. Grundlaget for øvelsen var:

“Krageskrig har varslet Ufred. En Stammekrig står for Døren blandt Indianerne i Skaade Skov og Storskov Syd for Lejren.

“Listig Ræv”, “Falkeøje”, “Hjortedræber” og de øvrige af Skoven store Sønner gør sig rede til Fejden. Gensidig Mistillid finder - dækket af Mørket - udtryk i omfattende Spionage og mindre Kampe.

Opgaven bestod i først at finde det sted, der var udset til den enkelte gruppe, og derefter ved spioner undersøge, hvor de andre gruppers hovedkvarter - de var afmærket med en tydelig synlig lygte - var, og afsætte disse pladser på det kort patruljeføreren var udstyret med - og så i øvrigt “slå” løs på hinanden. Her var den vanskelighed, at alle båndene var ens - så man skulle bruge både øjne og forstand, før man “slagtede”.



Kære Mor!

Klokken 7 (19.00) rykkede grupperne ud og etablerede sig og sendte spioner ud. Det gik flinkt for alle grupper at finde deres pladser i det vanskelige terræn, og flere af grupperne kunne også vise pæne spion resultater.

Fra Marselisborg Avis

Har du lyst at læse mere om øvelsen, kan du gå tilbage og klikke på “Den store Mørkeøvelse” i over sigtanten.