



En historisk oversigt

DANSKE DRENGE

Udgivet af Landsforbundet Frivilligt Dreng-Forbund



Fem mørke år - men fremgang trods alt



1940

Landsmødet holdes under indtryk af, at 2. verdenskrig er brudt ud i september året før. Få dage senere er Danmark besat af tyskerne de næste fem år. FDF får egen butik "FDFs Depot", som drives af Carl Lønberg de næste mange år.

1941

Landsførerstævner samler 575 deltagere, og en kammeratskabslejr på Klinteborg afholdes med 600 deltagere. Voksene interesse for Ydre Mission. Landsforbundet nedsætter et missionsudvalg. "Danmarksdagen" i Forum i København samler o. 6000 deltagere fra hele landet.

1942

Forbundskontoret flytter til Frederiksborggade. Den 6. Marselisborglejr må aflyses, men i stedet afholdes Bavnelejr forskellige steder i landet og samler hen ved 10.000 væbnere i samme uge. Den første landspatrujlekonkurrence, LAPAKU, holdes på Sletten.

1943

På grund af udgangsforbud, mørklægning, rationering m.v. tænkes der også utraditionelt i FDFs arbejde, men overalt i landet meldes om stor tilslutning til arrangementerne. FDF-Samvirket oprettes – en sammenslutning af "gamle drenge".

1944

Mange førere tager aktivt del i modstandskampen. Forbønslister udsendes.

1945

FDF er medlemsmæssig gået styrket ud af besættelsesårene. Fra 15.282 i 1940 til 21.357 medlemmer i 1945. 11 unge FDFere mistede livet i modstandskampen og 114 havde været fængslet eller i koncentrationslejr. Flere hundrede deltog i modstandskampen på forskellig vis.

1946

Det femte landsorkesterstævne holdes i Odense med 850 deltagere. Der ansættes en forbundsinstruktør i gymnastik.. I Sydslesvig oprettes den første kreds i Tønning.

1947

Fjerde Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus – også kaldet Landsvæbnestævne – med 6.000 deltagere. Kong Frederik bliver protektor og besøger lejren. FDF Samvirket bliver landsdækkende.

1948

FDFs arbejde i Sydslesvig vokser stadig og bliver anerkendt af de engelske besættelsesmyndigheder.

1949

FDF køber eget hus i København og flytter Forbundskontoret til Hjalmar Brantings Plads 6 på Østerbro.



Om Danmark & Verden

Danmark besættes af Tyskland.

Nøjsomhed og materielle afsavn bliver gældende norm.

"Vi er alle i samme båd" – sangen ramte præcist: Øget familiesammenhold, nabolikaritet og større fællesskabsfølelse.

Befrielsens jubelfest efterfølges af fredens tømmermænd.

Samarbejdspolitikerne fortsatte, hvor de slap – og danskerne spredes igen i klassesamfundets interessegrupper.



1940 - 1949