



FDF

FRIVILLIGT
DRENG- OG PIGE-
FORBUND

Formandens beretning 2022/23

*Sammen mærker vi suset
En stjernestund ved bjergets fod
Venskab vokser med modets bånd –
Pladsen til at være lige netop dem vi er!*

Med disse ord, vil jeg indlede min beretning for året 2022/23. Og hvorfor starter jeg med denne sætning, jo det gør jeg fordi, at vi i dag til dette årsmøde i FDF Lind, sidder netop her hvor denne sang levede i ethvert strå, blad og hjørne under sidste års Landslejr.

*Bøgeskov og hornmusik,
vandstafet er lejr på Sletten.
Bålmagi og kuldegys,
Fællessang er lejr på sletten.
En rejse begynder med modet.
Ta' min hånd, så ved jeg at vi kan!*

Og lige netop Ta' min hånd, sammen kan vi i et helt unikt fællesskab klare alt. Et fællesskab der vokser sig stærkere og stærkere blandt kredsens børn for hver gang vi er samlet til vores egentlige mødeaftener. Et fællesskab der blomstre på de fantastiske lejre vi er på både alene ude på holdene, og på en. weekend som denne, hvor alle kredsens hold er samlet til fællessang og bålmagi her på Sletten.

Vi suttede sæsonen 2022 af med at deltage i det største af det største inden for FDF regi – nemlig Landslejren. Her var vi fra FDF Lind 68 Personer afsted på en helt igennem fantastisk lejr. Godt vejr, gode venskaber, knap så god lejrplads. Lidt skæv var den, hvis I skulle have glemt det, og maden – den taler vi ikke om. Men sammen med 10.000 andre FDF'er oplevede vi Mystikkens univers, og sammen med vores ekspedition venner udfordrede vi MOD i alle aspekter. Efter knap 14 dagen forberedelse, lejr og nedbrydning fik kredsens ledere en velfortjent sommerferie, hvor jeg er helt sikker på at de første dage skulle bruges på at sove ud.

Efter en medlems nedgang i 21/22 på 25 medlemmer, var vi spændte på hvad sæsonen 2022/23 ville byde på. Desværre har vi igen i år oplevet en medlems nedgang på ikke mindre end 41 personer, hvilket vi i bestyrelsen selvfølgelig har analyseret på. Vi er kommet frem til, at det tilbud vi tilbyder børn og unge her i Lind, er mindst lige så godt og attraktivt som det andre foreninger tilbyder deres medlemmer. Der er blot rigtig stor konkurrence om de unge menneskers fritid her i Lind, og når vi taler med de andre FDF-kredse, og spejderorganisationer i vores område, så oplever de alle sammen det samme. Det er ikke nemt at rekrutterer hverken nye medlemmer eller nye ledere i øjeblikket. Hvorfor, ved vi ikke, men lad os håbe at de snart igen vender tilbage til vores kreds, og heldigvis... har vi stadig en gruppe af fantastiske ledere, der alle brænder for at skabe et ståsted for byens børn og unge.

Igennem hele sæsonen, har bestyrelsen overordnet set, været fokuseret på de rammer vi i FDF Lind tilbyder vores medlemmer og frivillige ledere. Vores motto i bestyrelsen har de seneste år været, at vi som forening skal turde kigge fremad og turde tage beslutninger, der sikrer, at vi om nogle år, står endnu bedre stillet end vi gør i dag. Derfor er rigtig mange af timerne i bestyrelsen det seneste år brugt på først workshops, så interviews, mø-

**FDF giver børn og unge
et ståsted
at møde verden fra**

der med arkitekter, og seneste er vi i gang med de indledende samtaler med Kultur/ Fritid samt de første store fonde.

Vores drøm om at bygge en ny kredsfacilitet oppe i skoven, kommer for hver måned et skridt nærmere, og vi håber at det næste år gør, at fondene begynder at give tilsagn om at støtte vores projekt, så vi kan få sat en dato på hvornår projektet kan stå sin begyndelse.

Vi lover jer, at vi nok skal holde jer alle underrettet omkring projektet, og glæder os til at mødet med kultur/ fritid her inden sommerferien.

Årets gang

Vi startede den nye sæson med igen at samles til Mønstrings weekend. En weekend hvor 38 forventningsfulde FDFer igen kunne mødes og danne venskaber på kryds og tværs af alder.

I september havde vi 12 seniorvæbnere afsted til seniorfestival på Kongeådalens efterskole. Dette er en musikfestival for alle 2. væbnere og op, hvor formålet er at mødes omkring musikken. Vi havde i september besøg af selveste Tobias Rahim, hvilket var ret stort for de unge mennesker.

15 Seje 2. tumlinge deltog i deres første BØF arrangement på Hardsyssel efterskole, og 14 skønne 1. & 2. pilte samt ledere deltog sammen med hele netværket i Bål og Ballade. For tumlingenes vedkommende, var det en fed dag med sjove poster og lege på Hardsyssel efterfulgt af deres første overnatning i kredshuset som FDF'ere. For Piltenes vedkommende var det en skøn weekend med alle former for leg med ild og ikke mindst overnatning i telt i oktober måned. Vi har nogle superseje FDFer her i Lind. De knyr ikke om så temperaturen nærmer sig frysepunktet om natten. De tager det i stiv arm, og så har man jo også

testet om det udstyr man har, også er godt nok



I oktober måned havde vi også fornøjelsen af at sende 7 fantastiske 1. væbnere afsted på efterårs hike. Et hike hvor patruljen både lørdag og søndag gik mange km. Mens de konkurrerede mod mange andre hold fra landsdelen. Holdet havde en fantastisk tur med kammeratskab og godt humør i fokus frem for en placering i løbet. Hvor er det skønt at vores unge mennesker prioritere hygge og kammeratskab så højt.

Efteråret bød heldigvis på mange skønne mødeaftener oppe i skoven. Der er blevet snittet, lavet mad på bål, der er bygget i rafter, der er flere hold der har haft gang i fra jord til bord og nak og æd, men vigtigst af alt er der grinet, ført mange skønne samtaler ledere og børn imellem og der er blevet hygget i bålet og nattehimmels skær.

Efteråret er den tid på året, hvor de fleste af vores indtægtsgivende arrangementer finder sted. Lodseddelsalg, juletræssalg, og juletræs indsamling er alle sammen igen blevet gennemført med jeres hjælp. Tusind tak fordi I bakker op om det, der er med til at vi fortsat kan udvikle vores kreds.

I foråret har vi haft en stor gruppe unge mennesker afsted på kursus. Blandt andet havde vores seniorvæbnere debut på SKS Senior kursus sletten. Vi håber det har givet dem blod på tanden til fortsat at søge inspiration, nye venskaber på kryds og tværs af landet og oplevelser indenfor FDF.

Vi har sluttet foråret af med en tur til Væbnermesterskaberne for vores væbnere og seni-
orvæbnere i København. Dette var et løb over 4 dage i København, hvor 2500 FDFere via
bus, tog og metro løser opgaver alle mulige og umulige steder i det Københavnske. De
kæmpede bravt i de 4 dage og opnåede super flotte resultater ud af de 250 patruljer der
deltog. Godt klareret og igen fedt at I havde lyst til at vise FDF Linds flag.

Derudover har Foråret budt på endnu flere skønne mødeaftener, og I skal vide at vi nyder
samværet og nærværet med jeres børn.

Fremtiden

Og nu lidt om fremtiden, hvad med den? Med medlemsnedgang i år, er det vigtigt at vi
står sammen både Bestyrelse, leder og ikke mindst jer forældre. For uden ledere kan vi
ikke opretholde hold til alle aldersgrupper her i Lind. Vi har brug for frivillige, og måske
sidder der nogle her i salen, der tænker 'jeg vil faktisk gerne være med til at sikre at FDF
Lind fortsat kan tilbyde et fedt fritidstilbud til byens børn. Det kræver ikke at man har en
uddannelse inden for friluftsliv, det kræver nærmere at man har lyst til at være sammen
med en flok skønne børn og sammen udforske og udleve en masse skøre ideer. Ta' endelig
fat i en af os fra bestyrelsen hvis du skulle have lyst til at blive en del af vores fantasti-
ske lederflok.

I Lind er der oceaner af tilbud til børn og unge. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at
vi er bevidste om FDFs værdier, hvor FÆLLESSKAB, RELATIONER, OPLEVELSER, kan være
med til at danne et ståsted for børn og unge mennesker.

Som forening skal vi fremtiden kunne tilbyde børn & unge noget mere og andet end alle
andre fritidsaktiviteter i Lind kan. Derudover er det vigtigt at vi bliver ved med at gøre
opmærksom på os selv i bybilledet, på sociale medier, ved arrangementer rundt omkring i
byen. Vi skal stå stærkt i forældrenes bevidsthed, så FDF bliver et naturligt førstevalg, når
der skal vælges fritidsaktiviteter for børn og unge i byen.

Fremtiden skal fortsat bruges på at udvikle, trimme og klargøre de faciliteter vi kan tilbyde
her i FDF Lind. For det skal være fedt at være til FDF, og med de faciliteter vi har her i
kredsen, er alle frø sat til at byens unge mennesker sammen, og præcis som de er, får et
godt ståsted at møde verden fra.

Og sidst men ikke mindst, vil vi det kommende år fortsat bruge meget tid på projekt NYT
KREDSHUS. At kunne samle vores faciliteter i skovbrynet, vil være en gave, der vil være
med til at skabe et sted, der gør, at det er FDF Lind der bliver valgt til.

TAK

Inden jeg afslutter min beretning, er der naturligvis nogen der skal takkes.

Tak til jer forældre, for lån af jeres børn og unge. Vi er unge og voksne, der med glæde har
flettet liv med jeres børn i løbet af det seneste år. Vi har talt om tro og tvivl. Har spurtet
om kap, har fortalt sjove historier og sat plaster på.

Som I ved, så får de ingen løn for det – og dog: vores ledere har fået smil, latter og livs-
glæde – og det kan man leve længe på.

En stor tak skal også lyde til vores store lederflok. Jer er dybt taknemmelig for det arbejde
I gør, og jeg ved at der er rigtig mange forældre, der hver især også har rigtig meget at
være taknemmelig over.

Jeg er som formand, informeret om mere eller mindre alt hvad der foregår i kredsen, og dermed ved jeg også hvor meget lederne gør for jer forældre og alle vores børn. Jeg er virkelig ydmyg, når jeg ser hvor meget ALLE ledere HVER ENESTE uge gør for byens børn.

Jeg kan ikke takke jer nok for at i hver eneste uge deler jeres store passion for naturen med byens børn og unge. Og dog – en måde vi som forældre kan vise vores taknemmelighed på er, at vi bliver ved med at bakke FDF Lind op – og selvom vi som forældre har en travl hverdag, tror jeg på, at vi kan finde nogle ganske få timer i løbet af året, hvor vi kan stå til rådighed for vores børns forening på den ene eller den anden måde. Vi skal glædeligt ligge et par timers frivilligt arbejde i kredsen, fordi det bidrager til at vores børn blandt andet kommer på weekendture, udenlandsrejser og sommerlejre.

Sidst men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til kredsledelsen og bestyrelsen. Tak for den store indsats i yder for at kredsen fungerer. Vi lægger nu låg på et hårdt år, med rigtig mange spændende opgaver - Der har, skulle tages mange vigtige og ikke mindst rigtige beslutninger, og vi har haft mange sjove timer sammen. I skal vide at jeg sætter stor pris på alt det i hver især byder til bordet med. Tak fordi i er med til at skabe gode rammer for et *Venskab som vokser med modets bånd og giveros Pladsen til at være lige netop dem vi er!*

Tak for ordet.

Bitten Stage, Bestyrelsesformand