

Den til forsendelse med VANDposten kongeligt priviligerede

JUULSBORG AVIS

Organ for Møgelø, Alø, Mågeø og alle de andre paradisøer mellem Det Ømme Kloster og Holger Danskes Briller. Garanteret anti-upolitisk og totalt uafhængig af den siddende, stående eller gående regering.

Uden tilknytning til Skipper Skræk, Batman, Anders And, Basserne og Thyholms Bytte/salgsbix.

Bladet udkommer, når Redaktionen sladretaske og sladderbøtte er fyldt med sladder og andet skæmtsomt stof.

Egne korrespondenter i Paris, New York, Moskva, Peking, Jegind Havn, Den Hellige Kilde, Torvet i Hvidbjerg, Kristen si styreplads i æ redningsbåd

og hvor det ellers synes at være

OPPORTUNUSSERISTISK!!!

Lejravisen onsdag den 12. juli 2023

Fra lørdag: Indianerhøvdingens badedag

Anders Indianerhøvding havde, inden han tog hjemmefra, nærstuderet årets deltagerbrev - og især passagen omkring badning havde fanget hans opmærksomhed. Så da han ankom til årets rafte- og bagageoverfart, var han klar. Iført speedos og bar overkrop gik han i gang med disciplinen soveposekast. Det varede dog ikke længe, inden han måtte indse, at han havde noget større talent for at kaste end at gribe soveposer.

Dette kostede den stolte indianerhøvding en tur i Julsø, men som han senere udtalte: "Det gør ikke så meget, så fik jeg jo indviet badesæsonen.

Fra søndag: Arnold Dorsk Knejt

Hvis der er nogen, der har glædet sig til at komme på Møgelø, så er det Svend Gammelnis Bach-Muers! Det er jo mange år siden han sidst var med, så han har længe gået rundt hjemme på æ værksted og mindedes de gode, gamle dage: Dengang, hvor æ Ø var fyldt til randen med børn, der bare stod stille på rad og række og gjorde præcis hvad si ledere sagde. Dengang hvor ledere bare skulle dalre rundt og drikke kaffe og råve af æ knejt.

Men nøj, hvor blev han skuffet - for det er ihvertfald ikke den opførsel, som Arnold Thies lægger for dagen! Han fiser rundt på hele æ Ø med si kaninører, mens han siger underlige kattelyde. Og den slags finder Svend sig bare ikke i! "Kan du lade være med at dorske dig, din dorske knejt, ellers skal jeg dorske dig sønder og sammen og skrive dorsk i din dorske

pande!” råbte han og tog så Arnold i en fast greb og gav sig til at tatovere knejten med en gammel rusten kuglepen.

Da Redaktionens udsendte senere mødte Arnold på tumlingenes boplads, var han nu stadig i godt humør: “Ja ja”, sagde han. “Den gamle leder kan gøre hvad han vil, men jeg kan aldrig holde op med at være dorsk - det ved I vel, for I kender jo mi far, Torben Dam”.

Fra mandag: Nyt fra piltelejren

Liam Madsen fra 1. piltene har haft en ret så hård nat. Han synes nemlig, der har været rimelig koldt i æ indianertipi. “Hvorfor er det I har skruet sådan ned for æ varme,” spurgte han tvært Allan og Rasmus, da han stod op. “Jamen bette dreng,” svarede de to - pædagogiske som de jo er. “Nu skal vi forklare dig, hvordan det hele hænger sammen, og så startede de ellers forfra med Big Bang og solsystemets opbygning. Til sidst nåede de til pointen og sagde: “Det er sådan, at Jorden drejer rundt om sig selv, og når det er nat i Danmark, vender vi væk fra solen.”

Efter de tre timers forelæsning kiggede de to ledere hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at de var godt tilfredse med sig selv og den yderst pædagogiske måde, de havde håndteret situationen på. Men Liam var ikke enig. Han kender nemlig godt si ledere og ved, hvordan de er inderst inde, så han var helt overbevist om, at den forklaring ikke kunne være rigtig. Derfor sagde han: “Det passer jo æ, jeg ved at det er jer, der har skruet ned for varmen.” Dermed bristede alle Allans og Rasmus’ illusioner om at være pædagogiske, og de gav lynhurtigt Liam en alternativ forklaring, som han straks tog til sig. Det førte til, at han strøg lige ind i teltet, kastede alle soveposer, tøjbamser og andet kram over i venstre side, hvorefter han skreg op som en vild. Det fik et par af de andre pilte til forsigtigt at spørge, hvad der var galt. “Det er bare fordi, at jeg endelig fik Allan og Rasmus til at fortælle mig sandheden om temperaturen, men nu kan jeg ikke finde den termostat, de sagde der er i højre hjørne af teltet.”

Fra tirsdag: Møgeløs mange husdyr

Enhver erfaren tante ved, at Møgelø - og især kælderen på Juulsborg - er hjemsted for en bestand af sture, farlige mus, hvis livret er tantetæer. Men der findes faktisk også adskillige andre arter herovre.

Da vi sidst på formiddagen skulle samles ved mastesejlet på Sportspladsen inden det traditionelle fællesdagløb, havde Mathi og Viktor fra 1. puslingene tilsyneladende sat sig for at nedbringe Møgeløs bestand af insekter. De løb ihvertfald rundt omkring og jagtede både græshopper og myrer. Det endte med, at Mathi fik fat i en ordentlig stuer græshoppe, som han lige greb i den ene ben, hvorefter han holdt den ud i strakt arm og gav den et ordentligt los med sin højre fod. “Hold hold hold,” nærmest skreg Vibeke, som desværre for Mathi lige

havde vendt sig om og set, hvad der foregik. "Skal jeg også tage dig i hoved og røv og sparke dig, så du flyver afsted?" spurgte hun. "Jah, det vil jeg egentlig godt prøve," var Mathis svar.

Det blev dog ikke til noget, for lige i det samme så Viktor noget andet flyve rundt på si vinger i luften. "Jah, en sommerfugl," råbte han begejstret, hvorefter han klappede begge hænder sammen omkring den, og så var den myg ellers stendød.

Fra tirsdag: Fars dreng

Rasmus Bette-skid Langgaard slægter rigtigt si far, Kimsemis Lejrchef, på. Det er såmænd ikke fordi han er begyndt at bruge briller, og han er heller ikke endnu blevet observeret iklædt sikkerhedstræsko. Er det mon så, fordi han som 5-årig for længst har besluttet sig for at blive swineklapper, når han bliver stuer? Nej, det er heller ikke det.

Det handler nærmere om Rasmus' appetit: Ifølge Mia Hugo Hove var han i går oppe og hente fire portioner forloren haremis, og i dag fik han syv portioner af kylling i karry.

"Det er godt, mi dreng", sagde farmand Kimse til ham. "Det er om at spise rigeligt med lejrmat, nu hvor vi har betalt, så jeg slipper for at give mor Maj-Britt husholdningspenge resten af måneden."

Vejrudsigten

Inden for kort tid forventes stormen fra nordvest at skifte retning og gå modsat, altså fra Møgelø til Thyholm, så der igen bliver helt fred og ro på æ Ø. Morgendagen byder på strålende vejr af enten den tørre eller den våde slags.

Dagens pollental

Levende væsener på Møgelø: Ganske forhøjet antal.

Trætte, men glade børn: Så vidt vides alle.

Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller e-mailes på pimand@blødis.julsø. Tak for i aften!