

En sidste opdatering fra Peters House.

Vi har siden sidst blevet færdige med renden rundt om fodboldbanen.

Der er lavet rende på tre af siderne på fodboldbanen i alt 140 meter rende, er der blevet støbt.

Alt cementen er blevet blandet i hånden på jorden, fordi det er sådan man gør her nede.

Man tager noget sand, nogle sten, noget cement og så mikser man det mens man lige så stille hælder vand i indtil det har den rigtige konsistens.

Og så er det klar til brug.

Vi har haft en mure ansat som også har hjulpet meget ovre på Bethania, så vi kendte ham og hviste han kunne lave et godt stykke arbejde.

Han har så lagt selve renden mens drengene har blandet cementen.

Det lykkes at blive færdige med det hele d. 3 juni og nu her d. 6 begiver vi os videre fra Sumbawanga.

Nu kan vi også fortælle at vi er helt færdige med alle vores projekter.

Så vi nåede det hele på et hængende hår.

Udover renden har vi også købt og plantede 15 mangotræer, dertil har vi købt noget meget fint net som skal give planterne skygge i timerne med mest uv.

Vi er jo nået til tørketiden her i Tanzania og det har ikke regnet i over en måned, så de små træer kan ikke klare sig gennem den første tørke uden noget beskyttelse fra den stærke sol.

Men de skulle, hvis de overlever den første tørke tid gerne kunne klare sig selv.

Det er nogle "turbo" mangotræer som efter allerede tre år gerne skulle levere frugt.

Så det bliver spændende og se om det holder stik.

Vi har også lavet en volleybane hvor vi har gravet to jernpæle ned og støbt cement i hullerne så det gerne skulle holde et par år.

Peters House havde allerede i forvejen et volleyball net.

En stor succes blandt børnene med en ny volleybane.

Vi kan også fortælle at alle pengene i har støttet med er blevet brugt og vi kan ikke takke jer nok for jeres bidrag.

45000 dkk er nu forsvundet og forvandlede sig til en stor fodboldbane, et stort hønsehus med 150 høns, en volleybane og mange andre små ting på Peters House.

De sidste kroner blev brugt på en shopping tur sammen med vores kære Peter Fundi.

Som tog os med ned til en butik hvor de solgte fodboldting.

Så her købte vi 12 sæt tøj, 24 par fodboldstrømper, 11 par skindebens beskyttere, 1 kaptajn bånd, 4 fløjter, 15 fodbolde, 5 volleyball, 3 tennisbolde.

Så nu er fodboldholdet klar til kamp👊

Ellers har det været meget stille og roligt her på Peters House de sidste par dage, jeg har desværre ligget syg et par dage med feber og ondt i hovedet, og selvfølgelig frygten for malaria har også ligget i baghovedet. Heldigvis er jeg kommet mig helt nu.

"Jonathan"

Tiden på PH har for mit vedkommende, været en tid jeg aldrig vil glemme. Der har selvfølgelig været op og ned ture.

Men sådan er det jo med alt ting.

Jeg vil sige jeg er godt tilfreds når jeg tænker tilbage på stunderne.

Jeg har helt sikkert ændret mig her nede, og har fået nogle nye synspunkter på hvor svært livet kan være for mennesker der er opvokset et andet sted en trykke Danmark.

Men jeg er også blevet velsignet med at møde et folkefærd der trods ekstrem fattigdom, er de rareste og mest velkomne mennesker jeg har mødt i mine 24 år. Og jeg har set hvordan man uden at have smartphones, computere og sociale medier, kan have et fantastisk bånd til ens medmennesker, hvilket jeg godt kunne savne hjemme i DK.

"Torbjørn"

Jeg syntes det har god oplevelse her nede, og jeg har været på min egen lille udviklings rejse.

Jeg syntes de har været meget hjælpsomme med hjælpen til vores projekter.

Der er aldrig blevet stille spørgsmålstejn til hvorfor dit og hvorfor dat, de har bare taget opgaven med et smil og udført den.

Og det har været skønt at arbejde med dem.

Jeg har været presset med min hudsygdom som jeg har haft problemer med meget af tiden her nede, det har været meget op og ned og en stor del af kampen er at vi ikke ved præcis hvad det er jeg fejler.

Det være svært at forholde sig til når man ikke ved hvad jeg fejler. Især når det bluser op har et været til stor gene, og tankerne om at tage hjem før tid har været vendt oppe i hovedet.

Det er heldigvis i et godt stadie lige nu og jeg er frisk og klar til Kilimanjaro.

Nu er Sumbawanga et overstået kapitel for mig og Torbjørn, og vi bevæger os nu videre til næste kapitel.

Idag (7/6) er vi ankommet til Dar Es Salam hvor vi har en overnatning, hvor vi så imorgen fortsætter til Arusha, hvor vi har endnu en overnatning og så d. 9/6 starter vi en 6 dages tur op og ned af Mount Kilimanjaro.

Vi bruger den samme guide som vi var i Katavi Nationalpark med som har 20 års erfaring som guide med ture til Kilimanjaro.

Og vi er SÅ spændt...

Vi tager en kort rute til toppen (Uhuru Peak) som normalt er en dårlig idé fordi man ikke når at akklimatisere, men i og med vi har boet de sidste 5 måneder i + 1800 meter ligger det til stor fordel for os.

Så vi satser.

Efter Kilimanjaro har vi besluttet at tage til Kenya i en lille uge for at se et andet Afrika end Tanzania.

Vi starter med at tage en bus til Nairobi hvor vi tilbringer et par dage hvorefter vi tager "the eastern railway" fra Nairobi til Mombasa.

Her tager vi også en 2-3 dage hvorefter vi regner med at tage en bus fra Mombasa til Dar Es Salam og så færgen til Zansibar hvor vi tilbringer den sidste tid her i Afrika.

Så de næste par uger kommer der run på.

Men det bliver spændende og vi glæder os helt vild.

Hilsen Jonathan og Torbjørn

Guds fred







